



Oecumenische Viering



Welkom

Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

Openingslied:

1 Rond het licht dat le - ven doet
groe - ten wij el - kaar met vre - de;
wie in voor - of te - gen - spoed
ze - gen zoekt, mag bin - nen - tre - den, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond noemen wij elkaar bij name, roepen wij met hart en mond levenswoorden: ja en amen – als de kerk van liefde leest is het feest!
4. Rond de tafel, in de kring, staat ons land, de oogst voor ogen, – neem en eet, drink en gedenk, proef hoe zoet: Gods mededogen, die ons schenkt in de woestijn brood en wijn.

5. Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet, zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt: God is goed.

Openingsgebed:

- v. God, Eeuwige, Bron van liefde en leven,
in uw Naam zijn wij bijeen gekomen,
om te bidden en te zingen en zo de hoop uit te spreken,
dat wij goed voor elkaar zullen zijn, zoals U het bent voor ons.
- a. God van Liefde, wij bidden U:
stuur ons op weg in de geest van die onnavolgbare mens;
dat wij nieuwe wegen van liefde banen,
paden van recht en vrede,
dat wij het leven leefbaar helpen maken.
Dit vragen wij U, God,
voor vandaag en voor de dagen die komen gaan. Amen.

Iedereen gaat zitten

Lied:

1 Heer, die mij ziet zo - als ik ben,
die - per dan ik mij - zelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diep - ste houdt be - wo - gen,
't ligt al - les o - pen voor uw o - gen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
Wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja, overal, op al mijn wegen
En altijd weer komt Gij mij tegen.

Lezing naar Lucas 10: 1-20

Lied:



Roep on - ze na - men dat wij U ho - ren,
dat wij weer a - de-men, dat wij U le - ven.

Overweging

Stilte/muziek

Geloofsbelijdenis:

- a. Geloven is vertrouwen, hopen, leven, een weg gaan.
Ik geloof in God, die met ons meegaat,
een God zonder veel namen,
eigenlijk alleen maar: “Die Ik ben, zal Ik blijven”.
In het gezicht van mensen tekent God zich uit,
een God van bevrijding, die leven doet en leven laat
en mij in de wereld wegwijs maakt.
Ik geloof in Jezus Messias, de mens naar Gods beeld,
de mens zoals God die bedoeld heeft.
Ik geloof in de Geest, een nieuwe taal, een ander geluid.
God die de schepping voltooit:
hemel op aarde, mensen van vrede. Amen

Dienst van breken en delen

Voorbeden

Na ieder voorbede zingen wij biddend:



Gelegenheid om een kaars aan te steken Stil gebed

Bloemengroet, mededelingen en collecte

Lied:

Three lines of musical notation on a five-line staff. The key signature has two sharps (F# and C#) and the time signature is 4/4. The melody consists of quarter notes: D4, E4, F#4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. The lyrics are: '1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wan-de-len op zijn weg?'. The text 'Liedboek Online' is visible in the bottom right corner.

2. Wat vraagt de aarde meer van ons dan dat wij dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld.
3. Wat vragen mensen meer van ons dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan.
4. Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft.

Rondom de tafel *We stellen ons op in een kring*

Tafelgebed

Onze Vader:

- a. Onze Vader in de hemel,
 laat uw naam geheiligd worden,
 laat uw koninkrijk komen
 en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
 Vergeef ons onze schulden,
 zoals ook wij hebben vergeven
 wie ons iets schuldig was.
 En breng ons niet in beproeving,
 maar red ons uit de greep van het kwaad.
 Want aan u behoort het koningschap,
 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
 Amen.

Vredegroet

Nodiging

Breken en delen *Tijdens het delen zingen wij:*

♩ = 78



Bless the Lord, my soul, and bless God's ho - ly name.



Bless the Lord, my soul, who leads me in - to life.

Slottekst: Huub Oosterhuis

Jij bent ook één van de twaalf, je taal, je hartslag verraadt je.
Je hebt met de Heer gewandeld, je bent tweeduizend jaar oud.

Hij heeft je gevonden, gevoed, gebroken, vermenigvuldigd,
Hij geeft je van hand tot hand als dagelijks brood voor je broeders.
Hij noemde je naam: liefde.
Leef maar, je bent toch niet meer van jou.

Dit is het teken; je moet gaan leven voorgoed,
want de velden staan zwart van de mensen,
de wereld staat wit van de angst, Vraag niets.
Ga desnoods wegen van wanhoop
totdat de pijn je geneest.

Je moet weer gaan leven, geloven, geboren worden en sterven
in één eeuwig ogenblik, staande op toppen van tijd,
en nog hoger opklimmen de donkere nacht in,
het vuur van de stilte doorstaan.

God zelf is je reisgenoot. Hij zal een stok voor je snijden,
een hoed voor je vlechten, een gordel.
Hij is je mantel, je leeftocht, de rots en het water, de weg.
Hij zelf is het wonder en de mensen.

Lied;

Ga: tot de ein - den der aar - de,
tot het ui - ter - ste,
daar zal lief - de zijn: ga.

Liedboek Online

Zegenbede

Slotlied:

1 Nu wij uit-een-gaan vra-gen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uit-een-gaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Va-ya con Dios en à Dieu!

Liedboek Online

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God, Vaya con Dios en à Dieu!
3. Voor alle mensen in deze stad
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God, Vaya con Dios en à Dieu

*Oec. viering 3 juli 2022
Aan deze viering werkten mee:
Johanna Nab en Lexia Koch
Voorzanger: Ginet Tuinder*

Eerste collecte: Kerk in Actie:

India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met uw bijdrage aan de collecte kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Het deel van de collecte van de parochie is bestemd voor de Nationale Vereniging de Zonnebloem.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte 27 maart 2022
of via:



Tikkie Collecte 1

kerk050.nl/DBC1



Tikkie Collecte 2

kerk050.nl/DBC2