



Protestantse gemeente De Bron Groningen

Zondag: 9 juni 2024 Aanvang 10:00 uur

2^e zondag na Trinitatis kleur: groen

Voorganger: Pastor Ate Klomp

Orgel/ piano: Arie van Wijk

Ouderling: Ruud van Erp

Diaken: Christiaan Hulzebos

Lector: Lambert Doedens

Voor gasten is een liedboek aanwezig

MUZIEK

WELKOM EN MEDEDELINGEN

MOMENT VAN STILTE

DE VOORBEREIDING

De gemeente gaat staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we:

T: H Oosterhuis M: T Lowenthal

Die ons voor het licht ge - maakt hebt dat wij
le - ven: Spreek licht, wees hier aan - we - zig
in uw naam Ik zal er zijn

BEMOEDIGING:

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. **Die hemel en aarde gemaakt heeft**

DREMPELGEBED:

Hoor ons aan, eeuwige God!

Hoor naar ons bidden!

U, die ons hart aanziet,

U, die onze diepten peilt,

Blijf ons niet verborgen!

Zoals U niet verborgen bleef

voor Mattheus.

Wij herkenden U niet,
Wij zochten onszelf:
Heer, vergeef ons!
Zoals ook Mattheus vergeving ontving.
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
Geef ons genade,
ook Mattheus vond bij U immers genade.

Breng ons in het reine
met U en met elkaar:
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.

Amen *De gemeente gaat zitten*

HET EERSTE LIED: Psalm 23: 1 en 2, Mijn herder is de Heer (De Nieuwe Psalmerijming)



1. Mijn her-der is de HEER, zijn hand be-hoedt mij.



Ik heb ge-noeg, want zijn ge-na-de voedt mij.



Ge-nie-ten mag ik in een groe-ne wei-de;



Hij wil mij naar ver-fris-send wa-ter lei-den.



Hij geeft mij nieu-we kracht en blijft mij le-ren



om Hem te vol-gen en zijn naam te e-ren.

2. Al grijnst de dood mij toe in diepe dalen,
U zorgt ervoor dat ik niet zal verdwalen.
Ik ken geen angst, want U blijft aan mijn zijde.
Waar er gevaar dreigt, komt u tussenbeide:
wanneer de wilde dieren mij belagen,
zult u ze met uw stok en staf verjagen.

GEBED OM ONTFERMING:

- v. Wij roepen God aan om ontferming voor de nood van de wereld.....
..... zo bidden wij U en zingen:

Ky - ri - e e - le - i - son.
Chris - te e - le - i - son.
Ky - ri - e e - le - i - son.

- v. Gods trouw duurt langer dan alle kwaad.
Daar willen we Hem voor loven en danken
en doen dat met de woorden van:

GLORIALIED: Psalm 23: 3, U nodigt mij aan tafel (De Nieuwe Psalmberijming)

3. U nodigt mij aan tafel om te eten.
Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.
U zalft mij, laat mijn beker overstromen.
Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;
uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.

DE SCHRIFTEN GESPROKEN EN GEZONGEN

DE GROET:

- v. De eeuwige God zij met jullie allen
g. **En ook met jou**

GEBED VAN DE ZONDAG

LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT: Hosea 6: 4-6 (uit de NBV)

SCHRIFTLIED: Lied 938: 1 en 2, Christus die u wilt tooien

(de gemeente gaat staan)

LEZING UIT HET EVANGELIE: Mattheus 9: 9-13

ACCLAMATIE:

Woor-den van le - ven, een weg om te gaan,
Je - zus Mes - si - as.

(de gemeente gaat zitten)

UITLEG EN VERKONDIGING

MUZIEK

LIED VAN DE ZONDAG: Lied 970: 1 – 5 Vlammen zijn er vele

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

DANKGEBED EN VOORBEDEN

Na iedere gebedsintentie zingen we:

Hoor ons bid - den, God, en luis - ter
wees na - bij in licht en duis - ter.

IEMAND STEEKT EEN KAARS AAN VOOR....

STIL, PERSOONLIJK GEBED

ONZE VADER *(gezamenlijk)*

*Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven*

*wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.*

MEDEDELINGEN, BLOEMENGROET EN GAVEN

SLOT LIED: Lied 816: 1 – 4 Dat wij onszelf gewonnen geven

ZENDING EN ZEGEN

ZINGEN:

Tekst: Herman Verbeek, Muziek Chris Fictoor



ga tot de ein-den der aar - de tot het ui - ter-ste daar zal lief - de zijn: ga

MUZIEK

Collectes

Eerste collecte: Zambia – Maatjes voor gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de achttien jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hun niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

Tweede collecte: Stadsklooster

Het Stadsklooster is een plek van stilte, midden in de stad. In de zoektocht naar identiteit, zin en betekenis bezoeken mensen al eeuwen plekken om zich even terug te trekken. Stadsklooster Groningen in de Haddingestraat biedt zo'n plek van stilte en bezinning. Een pleisterplaats voor zoekers en vindsters, Stadgers of passanten. Naast de getijdengebeden biedt het Stadsklooster inspirerende activiteiten aan, zoals een kennismakingscursus met Wriefulness en een studiegroep Benedictijnse Spiritualiteit voor beginners. Uw financiële bijdrage in deze tweede collecte wordt zeer op prijs gesteld.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte dd. ...
of via:



Tikkie Collecte 1
kerk050.nl/DBC1



Tikkie Collecte 2
kerk050.nl/DBC2

Voor een bijdrage aan de wekelijkse bloemengroet kunt u gebruik maken van deze QR-code of u kunt een bedrag overmaken op rekening NL38 RABO 0325 1920 65 t.n.v. Werkgroep Diaconaat De Bron

