



Oecumenische Viering



4 september 2022

Welkom

Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

Openingslied: LB 287

1. Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede
Wie in voor of tegenspoed, zegen zoekt mag binnentreden
Bij de heer zijn wij hier thuis, kind aan huis.
2. Rond het boek van zijn verbond noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest is het feest!
4. Rond de tafel, in de kring, staat ons land, de oogst voor ogen, –
neem en eet, drink en gedenk, proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn brood en wijn.
5. Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet, zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt: God is goed.

Openingsgebed:

Goede God,

Gij hebt ons Jezus geschonken om Hem te volgen,
niet onbedachtzaam, maar als een bewuste keuze,
ook als dat veel van ons vraagt.

Wij bidden U:

doe ons openstaan voor uw Woord.

Laat het ons bezielen met uw geestkracht
zodat we nieuwe wegen gaan,

op weg naar uw Rijk van gerechtigheid en vrede.

Dat Rijk is begonnen in Jezus, uw Zoon.

In Hem zal het tot voltooiing komen, in tijd en eeuwigheid. Amen.

Iedereen gaat zitten

Lied: LB 313

1 Een rij - ke schat van wijs - heid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daar-mee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in ver - trou - wen
daar-naar zijn le - ven richt,
die zal er - in aan - schou - wen
des He - ren aan - ge - zicht.

The image shows a musical score for a song. It consists of ten staves of music, each with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The lyrics are written below the notes. The first line starts with a '1' indicating the beginning of the first measure. The music is written in a simple, clear style, with notes and rests clearly visible. The lyrics are in Dutch and describe a journey and faith.

2. God opent hart en oren,
 Opdat wij in geloof
 Zijn roepstem zouden horen
 Voor and're stemmen doof
 Gods woord gordt mensen aan,
 Om zonder te versagen
 Het smalle pad te gaan
 En stil het kruis te dragen
 Achter hun Heiland aan.

5 O Gij die wilt ontmoeten
 wie vragen naar uw wil
 zie hoe wij aan u voeten
 zitten en luist'ren stil
 Geef dat tot U, o Heer
 't woord van uw welbehagen
 niet ledig wederkeer
 maar dat het vrucht mag dragen
 Uw grote naam ter eer.

1^e Lezing: Deuteronomium 30: 15-20

Lied: 82 Bekleed met eerbied



Geworteld in aarde



Mogen wij mensen zijn



Drinkend levend water



Gegrond in uw geheim

Zoals hoge bomen
 stevig staan in de wind
 Mogen wij hier wonen
 door uw liefde omringt

Gij wilt tot ons spreken
 en bent met ons begaan:
 Nooit zal ons ontbreken
 uw kracht om te bestaan

2^e Lezing: Lucas 14:25-33

we staan tot na de acclamatie

Zingen:



Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar,



is niet te hoog, jij kunt het vol-bren-gen.

Overweging

Stilte/muziek

Geloofsbelijdenis:

- a. Ik geloof in de Eeuwige, Bron van alle leven
Die de wereld ons gegeven heeft
Om er zorg voor te dragen, om er aan te werken
Zodat het een goede wereld wordt.
Ik geloof in God die met ons meegaat
Een God zonder veel namen, eigenlijk alleen maar:
Die ik ben, zal ik blijven
Ik geloof in Jezus, kind van Israel
Onze reisgenoot door dit leven
Die ons is voorgedaan in leven zoals God het bedoeld heeft
In Jezus kan ik God herkennen
Niet als een God van overmacht
Maar vol ontferming en liefde
Ik geloof in een gemeenschap van mensen
Die de weg van bevrijding wil gaan naar Gods rijk van vrede.
Amen

Dienst van breken en delen

Voorbeden

Na ieder voorbede zingen wij biddend:



Gelegenheid om een kaars aan te steken

Stil gebed

Bloemengroet, mededelingen en collecte

Rondom de tafel

We stellen ons op in een kring

Lied: ZZZ 170

Voor mensen die naamloos kwetsbaar en weerloos, door het leven gaan
Ontwaakt hier nieuw leven wordt kracht gegeven, wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend, tastend en zoekend, door het leven gaan
Verschijnt hier een teken, brood om te breken, wij kunnen bestaan

Voor mensen die vragend, wachtend en wakend, door het leven gaan
Weerklinken hier woorden, God wil ons horen, wij worden verstaan

Voor mensen die hopen, wankel gelovend, door het leven gaan
Herstelt God uit duister, Adam in luister: wij dragen zijn naam.

Tafelgebed:

- v. Ene, Eeuwige,
ooit hebt U ons uw naam geopenbaard: Ik-zal-er-zijn.
Sinds die dag gaat uw naam met ons mee,
als een licht, als een vuur, als een bron van leven.

a.

Van uw barm-har-tig-heid en uw trouw
zal ik al - tijd zin - gen Heer.

- v. Sinds die dag proberen wij die naam, uw Naam,
telkens opnieuw waar te maken in ons leven.
Niemand van ons echter is daar zo goed in geslaagd
als Jezus van Nazareth, die wij Messias noemen, uw gezalfde.
- a. Van uw barmhartigheid en uw trouw, zal ik altijd zingen, Heer.
- v. Als brood brak hij zijn leven, voedde hij ons met zijn kracht.
Wij danken U voor deze mens,
die ons tot op vandaag inspireert en aanmoedigt
te doen wat gedaan moet worden:
een leefbare wereld maken, waar ruimte is en vrede voor allen.

Stort die geestkracht die hem dreef, ook in ons,
opdat het lukken zal uw naam te vestigen op deze aarde.

- a. Van uw barmhartigheid en uw trouw, zal ik altijd zingen, Heer.
- v. Dat wij het volhouden om méér dan goed te worden
voor elkaar alle dagen van ons leven. Amen.

Onze Vader:

- a. Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Vredegroet

Nodiging

Breken en delen

Tijdens het delen zingen wij:

Lied 568a

**Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est**

Slottekst: Karel Eykman

Al kon ik nog zozeer in prachtige preken mijn redes afsteken
En wist wijze woorden op ieder gebied
Maar had de liefde niet
Dan was het toch meer wat trommelgekleuter, gezwets en geschetter
Had ik de liefde niet

Al blies ik trompet hoog van de toren
Al zong ik in koren de sterren van de hemel, het hoogste lied
Maar had de liefde niet
Dan klonk het toch net als toeters en bellen
Ik had niets te vertellen had ik de liefde niet

Zonder liefde ben ik nergens, zonder jullie stel ik niets voor
Had ik jullie niet bij me dan ging ik er aan onderdoor
Want liefde is echt en liefde is aardig
Is open, oprecht en eerlijk, rechtvaardig.
't Is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen
Die ieder verdriet, ook de dood kan overwinnen.

Zegenbede

Moge uw hand beschermend op ons rusten
Moge uw liefde ons bewaren.
Moge uw licht ons leiden op weg naar elkaar. Amen.

Slotlied: ZZZ224b 1 en 4

1. Aan ons - zelf te - rug - ge - ge - ven
kor - te span - ne uit - ge - he - ven
bo - ven las - ten van het le - ven,
za - gen wij
in een flits, het was maar e - ven,
hoe wij mo - gen zijn.

Vleug van eeuwigheid, ontloken
in een schepping zo gebroken
hoop als vonken aangestoken
om ons heen.
Tijd van gaan is aangebroken
wij gaan niet alleen.

*Aan deze viering werkten mee:
Lexia Koch, Johanna Nab en Agnes de Vos
Muziek: D. Dijkstra*

Het deel van de collecte van de parochie is bestemd voor Unicef



Tikkie Collecte 1

kerk050.nl/DBC1



Tikkie Collecte 2

kerk050.nl/DBC2