



Oecumenische Viering



7 mei 2023, zondag Cantate

Welkom

Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

Openingslied: LB 287

1. Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede
Wie in voor of tegenspoed, zegen zoekt mag binnentreden
Bij de heer zijn wij hier thuis, kind aan huis.
2. Rond het boek van zijn verbond noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest is het feest!
4. Rond de tafel, in de kring, staat ons land, de oogst voor ogen, –
neem en eet, drink en gedenk, proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn brood en wijn.
5. Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet, zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt: God is goed.

Openingsgebed:

- v: U die ons maakte, ons riep,
wees ook vandaag hier aanwezig
in ons, hart en ziel, rondom ons
als een mantel om ons heengeslagen.
- a: **Zie in ons uw beeld en gelijkenis
laat ons u zien in elkaar.**
- v: Maak ons vrij van knellende banden
en laat ons die vrijheid ervaren.
- a: **Hoor ons in onze stilte.
Spreek tot ons in al ons zingen, bidden en luisteren.
Amen.**

Iedereen gaat zitten

Lied: Liedboek 462 Zal er ooit...?, vs 1 en 2

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
En het leven nieuw zal zijn?

1^e Lezing: Deuteronomium 6: 20-25

Lied: Liedboek 322: Die chaos schiep tot mensenland

1 Die cha - os schiep tot men-sen-land,
die men-sen riep tot zins-ver-band,
Hij schreef, ons tot... be-scher-ming,
zijn hand-vest van... ont-fer-ming.
Hij schreef ons vrij, met ei-gen hand...
Schrift die men-sen - oor-sprong schrijft.
Woord dat trouw blijft...
Liedboek O

Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeen die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.

Zijn onvergank'lijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoeekomst schrijft.
Naam die trouw blijft

2^e Lezing: 1 Petrus 2: 1-10

Acclamatie, zingen:

Stem die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor,
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
Woon op onze lippen, adem in ons oor.

Overweging

Stilte/muziek

Geloofslied: Er is een steen verlegd

(t. Jan van Opbergen, melodie 'Nun danket alle Gott')

Er is een steen verlegd, de berg nog niet verschoven.
Een pad is aangelegd, nog minimaal belopen.
En vrede is er wel, maar lang niet overal.
En liefde is in tel, maar nog niet bovenal.

Elk hoog en laaiend vuur is ooit als vonk begonnen.
En vrede, lang van duur, wordt niet opeens verzonnen.
En liefde, zij begon met ooit één oogopslag.
Bescheiden is de bron die uitstroomt dag na dag.

Wij zullen steen voor steen de hele berg verkruiemen
en samen, nooit alleen, het pad tot straat verruimen.
De vrede heeft de tijd en wint ons land voor land.
De liefde wint de strijd en krijgt de overhand.

Dienst van breken en delen

Bloemengroet, mededelingen en collecte

Voorbeden

Na iedere voorbede zingen wij biddend:



Gelegenheid om een kaars aan te steken

Stil gebed

Rondom de tafel *We stellen ons op in een kring*

Tafelgebed:

Wij leven van wat Gij ons geeft,
Bestaan tezamen met
Wie Gij aan ons hebt toevertrouwd.

Wij voeden ons met wat is toegezegd:
Een aarde volgroeid,
Een wereld verzadigd,
Een schepping voltooid.

Maak ons daarom tot handlangers van U
Als wij elkaar het brood breken,
De honger stillen;
Als wij elkaar het hart openen,
Het oor lenen;
Als wij elkaar bemoedigen met hoop,
In leven houden met vertrouwen.
Zo heiligen wij uw Naam
Waar wij elkaar genadig zijn

Onze Maker (t. Ginet Tuinder):

A: Onze maker in ieder aanwezig
Uw naam worde zichtbaar in ons,
dat wij werken aan een hemel op aarde.
Geef ons wat wij nodig hebben
om vriend en vijand lief te hebben als onszelf.
Geef ons de rust en de vrijheid om te doen wat goed is
voor ons en voor deze aarde.
Want aan U ontlene wij de kracht en de moed
om te werken aan hemelse heerlijkheid.
Een eeuwige, Amen

Vredegroet

Vrede en vrijheid zijn niet los verkrijgbaar;
Laten we elkaar die twee toewensen.

Nodiging

God ziet ons als handlangers
Als wij het brood breken, de honger stillen,
En wij elkaar daarmee het hart openen.
Als we de vreugdewijn delen,
Delen we de hartstocht van Gods liefde.

Breken en delen

Tijdens het delen zingen wij:

15 Ubi caritas



U-bi ca-ri - tas et a - mor, u-bi ca-ri - tas De-us i - bi est.

Slottekst

Laat ons geen vooruitgang noemen
Waar een ander aan ten gronde gaat.
Laat ons geen groei noemen
Waar een ander minder van wordt.
Laat ons geen vrijheid noemen
Wat een ander het recht ontnemt zichzelf te zijn
Laat ons geen gemeenschap noemen
Waar de minste niet de minste aandacht krijgt.
Laat ons zelf de verandering zijn
Die we in de wereld willen zijn.

Zegenbede

Moge uw hand beschermend op ons rusten
Moge uw liefde ons bewaren.
Moge uw licht ons leiden op weg naar elkaar.
Amen.

Slotlied: ZZZ407a

407a Lied tegen de Derde Wereldoorlog

1. Wij die met ei - gen o - gen
de aar - de zien ver - scheurd,
maar blind en on - mee - do - gend
ont - ken - nen wat ge - beurt:
dat oor - log is ge - bo - den
en vre - de niet mag zijn,
dat men - sen men - sen do - den,
dat wij die men - sen zijn.

2. Wij die nog mogen leven
van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven
aan meer dan eigen schuld,
wij die God weet hoe verder
tot hertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.

3. Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt,
dat in ons wordt herschepen
de geest die overleeft,
dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.

Eerste collecte: Kerk in Actie: Oekraïne – Kerk voor de samenleving

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop.

Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar.

Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken.

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig.

Geef in de collecte! De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen in het kader van noodhulp.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Het collectedeel van de parochie is bestemd voor Unicef.



Tikkie Collecte 1

kerk050.nl/DBC1



Tikkie Collecte 2

kerk050.nl/DBC2

Oecumenische viering 7 mei 2023

Aan deze viering werkten mee:

Jan Knot en Agnes de Vos

Muziek: Arie van Wijk