



Welkom en mededelingen

5 januari 2025

Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

Zingen: LB 266

1 Die ons schiep,
en ook nu nog
als hier de nacht ons
o - ver - mant
houdt in de hol - te
van uw hand,

2. Die ons zoekt in het duister
die ons de dag hebt toegezegd
spreek in de stilte tot uw knecht

3. Die ons hoedt in uw schaduw
onder uw vleugels toegedekt
Liefde die ons tot leven wekt

4. ken ons hart, zo onrustig
Vol va zichzelf is het verblind
Totdat het rust in U weer vindt.

5. Kom tot ons als de morgen
ga over ons op als het licht
Zegen ons met uw aangezicht.

Openingsgebed

Zend ons een engel in de nacht als alles ons een raadsel is
als ons de zekerheid en kracht ontvallen in de duisternis

Zend ons een engel ieder uur dat ons ontvoert van U vandaan
Wanneer wij voor de blinde muur van uw geheime plannen staan.

Zend ons een engel met uw licht in onze slaap, de metgezel
Die troost brengt met het vergezicht van God met ons, Immanuel.

Zend ons in hem de zekerheid dat U ons zelf bezoeken zult
En bij ons wonen in uw tijd, en leer ons wachten met geduld.

Amen

We gaan zitten

Zingen: ZZZ 578



1. Le-ven van ver - ha - len, eeu-wen door-ver-teld;
le - zen uit ge - schrif-ten, vol ver-won-de-ring.

Oude wijze woorden, felle pennenstreek;
Zieners en profeten – hoor de stem van God.

Veeg het stof van jaren, blaas het voor je uit:
Zie de nieuwe woorden, leer ze te verstaan.

Jouw verhaal beginnen, dat je stil omsloot:
Openbreken, spreken, zo vind jij gehoor.

Lezing: Jesaja 60: 1-6

Acclamatie: ZZ 199b:



Licht in__ het don-ker, vlam van de hoop.
Vuur van de vrij-heid, licht van de zon.
Licht in__ mijn o - gen, kleur van de dag.
Lamp voor mijn voe-ten, schijn op mijn weg.
Licht in__ de__ we-reld, licht in de tijd.

Overweging, *eindigend met Geef Licht van Stef Bos*

Het wordt steeds vroeger donker de winter is in zicht
Alles keert naar binnen de gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt en niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken de dromer staat alleen

Geef licht, geef licht
Voor een uitweg uit het donker geef wat er vaak niet is
Geef licht, geef licht
Geef alles wat je hebt geef de liefde een gezicht

Geef, geef, geef, geef licht

Zie de wereld om ons heen zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders en hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein om het niet te willen zien
Geef licht, geef licht
Geef ruimte en geef een uitweg wat er vaak niet is
Geef licht, geef licht
Geef alles wat je hebt geef de liefde een gezicht

Geef, geef, geef, geef licht

Ik stak mijn kop onder de grond maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme alsof het toch niets uit kan halen
Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht Hij geeft licht voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is dus geef licht
Geeft licht
Geeft alles wat je hebt geeft de liefde een gezicht

Geef, geef, geef, geef licht

Geef licht!

Zingen: ZZZ 126

1. De stil - le zach - te stem te zijn
 die in uw in - borst is,
 aan ie - der woord zijn toe - ge - wijd
 dat wij - ze le - raar voor u is.
 De stem die hoort die breekt
 en in het stil - zijn spreekt.

De stille zachte stem te zijn van ingehoudenheid
 Die ziet en vraagt zich af en zwijgt en wacht de tijd van helderheid
 Die eenmaal komt om niet, dat gij haar komen ziet.

De stille zachte stem te zijn in uw aandachtigheid
 De ander zo nabij te zijn, van alle moeten zijn bevrijd
 Ge hoeft alleen maar zijn om met elkaar te zijn.

De stille zachte stem te zijn die is verwondering.
 De eenvoud die het al aanschouwt die schenkt u de eerbiediging
 Die al in ere houdt, die het in leven houdt.

Gedicht: Er moeten mensen zijn Toon Hermans
 Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken, voordat de wereld verregent

Mensen die zomervliegers oplaten als het ijzig wintert
 En die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken

Die mensen moeten er zijn

Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van het kerkhof, ijsjes verkopen
 En op de puinhopen mondharmonica spelen.

Er moeten mensen zijn die op hun stoelen gaan staan

Om sterren op te hangen in de mist
Die lente maken van gevallen bladeren en van gevallen schaduw,
Licht.

Er moeten mensen zijn die ons verwarmen
En die in een wolkeloze hemel toch in de wolken zijn zo hoog
Ze springen touwtje langs de regenboog
Als iemand heeft gezegd: kom maar in mijn armen

Bij dat soort mensen wil ik horen
Die op het tuinfeest BLIJVEN dansen ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan.

Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt in grote witte letters LIEFDE verven
Mensen die namen kerven in een boom vol rijpe vruchten
Omdat er zoveel anderen zijn die voor de vlinders vluchten
En stenen gooien naar het eerste lenteblaauw
Omdat ze bang zijn voor de bloemen
En bang zijn voor: ik hou van jou

Weet je, er moeten mensen zijn, die bellen blazen en weten van geen tijd
Die zich kinderlijk verbazend over iets dat barst van mooiigheid
Ze roepen van de daken dat er liefde is
En wonder als al die anderen schreeuwen: alles heeft geen zin
Dan blijven zij roepen: neen, de wereld gaat niet onder
En zij zien in ieder einde weer een nieuw begin
Zij zijn een beetje clown, eerst het har en dan het verstand
En ze schrijven met hun paraplu I love you in het zand
Omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan
En vallen
En vallen
En vallen
En OPSTAAN

Bij dat soort mensen wil ik horen die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan.
De muziek gaat DOOR
De muziek gaat DOOR
En DOOR

Bloemengroet en collecte

Voorbeden

Na iedere voorbede zingen wij biddend:

Hoor ons bid - den, God, en luis - ter
wees na - bij in licht en duis - ter.

Gelegenheid om een kaars aan te steken
Stil gebed

Onze maker:

Onze maker in ieder aanwezig

uw naam worde zichtbaar in ons

dat wij werken aan een hemel op aarde

Geef ons wat wij nodig hebben

om vriend en vijand lief te hebben als onszelf

Geef ons de rust en vrijheid om te doen wat goed is voor ons en voor deze aarde

Want aan U ontlene wij de kracht en de moed

om te werken aan hemelse heerlijkheid

Een eeuwige

Amen

Zingen ZZZ 505

1. Ach - ter al mijn woor - den
ben ik zo spra - ke - loos,
en ach - ter al mijn groot - heid
zo klein, zo bij - na broos.

Achter al mijn maskers
Verschuilt zich mijn gezicht
En achter al mijn duister
-Vermoed ik- toch het licht

Achter al mijn afweer
moet ongerept bestaan
een kind in mij vergeten -
wie roept het bij zijn naam?

Slottekst:

Gun jezelf:

Wanneer je je hele leven en beleven

Volledig met bezigheid doorbrengt

En geen ruimte meer hebt voor bezinning,

Moet ik je hiervoor dan prijzen?

Wanneer je geheel en al voor alles en allen wilt zijn

Dan prijs ik je menselijkheid

Maar alleen wanneer ze vol en echt is.

Hoe kun je echter vol en echt mens zijn,
Wanneer je jezelf verloren bent?

Ben je voor jezelf een vreemde?

Wie met zichzelf slecht omgaat,
Wie kan er dan goed voor een ander zijn?

Denk er dus aan,
Gun jezelf.
Doe dat telkens opnieuw.

Zegenbede

Met vallen en opstaan onderweg mogen wij van elkaar houvast en bemoediging verwachten.

dat zegt Hij die mensen toevertrouwt aan mensen
en die daartoe liefde in mensen neerlegt.

Moge het ons gegeven zijn aan die verwachtingen te voldoen
en elkaar tot zegen te zijn.

Laat ons dan heengaan in vrede en zegene ons de Eeuwige.

Amen.

Slotlied GVI; 655

tekst: G. Luijpers, muziek: H. Bulder



Wij moeten gaan; aan't lied van be - vrij-ding
voeg-den we weer een ei - gen re - frein,
za-gen rond - om de glans van her - ken-ning
hoe we el - kaar tot Verbond-ge-noot zijn.
Von-den het Woord, eer-der ge - hoord,
als nieu-we bron op ei - gen ter - rein.

Laten we gaan. Geloof in de zegen die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland, soms worst'lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee, het vaste idee Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.

Neem bij het gaan de mantel van vrede die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn: vrede en zegen! Laten we gaan.

*Aan deze viering werkten mee:
Agnes de Vos, Ginet Tuinder en Johanna Nab
Muzikaal: Vincent van Ravels*

COLLECTEN

Eerste collecte: Eerste collecte: Fynn Foundation

Deze stichting is opgericht door familie van Fynn, een dove jongen uit Nederland. De stichting ondersteunt ouders van dove kinderen in ontwikkelingslanden bij het leren van gebarentaal. Ook zetten ze zich in zodat dove kinderen daar naar school kunnen. De Fynn Foundation werkt hiervoor o.a. samen met Kentalis (audiologisch centrum) maar ook met partners in de ontwikkelingslanden.

Ondanks dat armoede wereldwijd flink aangepakt wordt, zijn dove kinderen vaak onzichtbaar voor ontwikkelingsorganisaties (United Nations Development Programme, 2016). Uit de schrikbarende cijfers van de World Health Organization (2017) blijkt dat de meeste dove kinderen in ontwikkelingslanden niet naar school gaan. Dove kinderen worden vaak zelfs binnen "verstopt". Met de Fynn Foundation willen we dove kinderen zoveel mogelijk dezelfde kansen geven als Fynn.

Op de website <https://www.fynnfoundation.nl> kun je nog veel meer informatie vinden.

Tweede collecte: Wijkwerk

Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Tedenken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte dd. ...
of via:



Tikkie Collecte 1
kerk050.nl/DBC1



Tikkie Collecte 2
kerk050.nl/DBC2

Voor een bijdrage aan de wekelijkse bloemengroet kunt u gebruik maken van deze QR-code of u kunt een bedrag overmaken op rekening NL38 RABO 0325 1920 65 t.n.v. Werkgroep Diaconaat De Bron

